

De intense winter van het noorden

Zweden en Noorwegen liggen er
weer uitnodigend bij



De winter in Noorwegen en Zweden is bijzonder. Het klimaat is stabiel, wat bergen sneeuw en maandenlang natuurijs oplevert. Sneeuwzekerder kan niet. Waar vind je dat elders? En alles met de noordelijke en sportieve inslag: eropuit in de natuur, iedere dag opnieuw, weer of geen weer. Juist in Scandinavië zijn daarom wel de meeste outdoormerken te vinden, want buiten gebeurt het! Het leuke van deze twee landen is ook de veelheid aan mogelijkheden buiten de traditionele wintersporten om. Lekker snel met de sneeuwscooter de bergen in of juist in relaxed tempo op sneeuwschoenen de natuur verkennen. En wie liever de slee pakt, zit hier ook goed. Wat wil je ervoor? Een rendier, een paard of liever een stel husky's? Of ben je

goed op de *spark*, de stepslede? De winterse avonturen horen hier allemaal bij. Met een beetje geluk zie je 's avonds aan een pikzwarte poolhemel het Noorderlicht dansen. In Noorwegen nemen we een kijkje in de bergen rond Lillehammer, genieten we van eindeloos langlaufen of op Olympisch niveau de pistes bedwingen bij Hafjell. De Lofoten, Senja en Noors-Lapland bezoeken we nu eens in winterse sfeer; sprookjesachtig mooi, een zeer bijzondere sfeer. In Zweden zijn we getuige van een nieuw groots langlaufevenement in het prachtige Årefjäll in Jämtland/Härjedalen. In dit gebied is heel veel te beleven in de sneeuw rond Åre en op het ijs van Östersund. Reken maar dat het een spannende winter wordt!

