

# Veel te zien en te beleven in Noorse hoofdstad

Oslo: venster op Noorwegen en zijn kunst en cultuur

Oslo is een boeiende stad, in de loop van eeuwen gegroeid vanaf de rand van de Oslofjord en opklimmend tegen de berghellingen. In deze entourage is veel te zien op het gebied van architectuur, kunst en cultuur. Uitnodigende exposities en musea zijn in de hele stad te bewonderen. Zelfs op straat is verrassende cultuur, op de meest onverwachte plekken. Het geheel geeft een mooi beeld van Noorwegen zelf. Ideaal voor een stedentrip tussendoor.

TEKST & FOTOGRAFIE FRED GEERS



De beelden van Gustav Vigeland tonen de mens in alle leeftijden en gemoedstoestanden

**M**ijn tocht door de stad start ik gericht met een paar hoogtepunten om deze wat uitvoeriger te bekijken. Het totale aanbod is nu eenmaal zo groot. Het leuke is, dat de meeste musea en kunstverzamelingen in het centrum goed te voet zijn te bezoeken. Wie goed ter been is kan dan ook op één dag veel zien. Het wat verder van het centrum afgelegen museumeiland Bygdøy doe ik ter afwisseling per bootje. Het is heerlijk om zo ontspannen door de stad te struinen. Er is zoveel te zien. Leuk is ook dat veel kunstobjecten een plek gekregen hebben in de openbare ruimte: ineens sta je voor een kunstwerk. Soms modern, soms uit lang vervlogen tijden; juist die afwisseling maakt het extra boeiend.

## Te voet

Een goed begin van een wandeling in de stad is het Centraal Station. Dit station bestaat uit een oud en nieuw gedeelte.



In Nasjonalgalleriet trekken vele schilderijen de aandacht: Munch bijvoorbeeld

Architecten hebben de oude en moderne wereld mooi aan elkaar gekoppeld. In de Noorse hoofdstad zul je daar meer van tegenkomen. Lopend over de brug richting Oslofjord doemt een groot wit gebouw op: Operahuset. Dit staaltje architectuur trekt zowel van binnen als buiten

de aandacht. Bijzonder is vooral de mogelijkheid om het gebouw van veel kanten te bekijken en zelfs van de top tot aan het water van de Oslofjord te kunnen betreden. En dat alles van wit Italiaans marmer.

Een ander, al ouder bekend gebouw is Rådhuset. Dit is van binnen en van buiten eigenlijk een heel museum op zich. Markant zijn de beeltenissen buiten van diverse ambachten. Binnen zijn het vooral de muurschilderingen, die elk op hun beurt hele geschiedenissen weergeven. Vooral het kleurgebruik en de expressie van de personen in de wandversieringen zijn indrukwekkend. Een ochtendje of middagje Rådhuset levert heel wat indrukken op van het Noorse volk in de loop der eeuwen.

## Opvallende verschijningen

Ook Nasjonalgalleriet in het hartje van Oslo, een zijstraat van de beroemde Karl Johansgate, herbergt een indrukwekkende verzameling schilderwerken uit het verleden. In dit gebouw is het niet moeilijk uren door te brengen. Elke zaal zorgt voor een uitnodigende blik op het werk van de meest uiteenlopende mees-



De voor Noorwegen belangrijke Ibsen in statige houding voor het National Theatret



Een interieur van de staafkerk uit Lom: te zien in Folkemuseum in Oslo

terwerken, die de grote Noorse schilders hebben voortgebracht. We treffen er alle stijlen aan, maar het meest aanwezig zijn wel de realistische schilderstukken, die een ragfijn beeld geven van hoe de mensen in het Noorwegen van vroeger leefden. En zich voelden. Op haast fotografische wijze weten schilders bijzondere situaties vast te leggen. Zo laat bijvoorbeeld Christian Krohg zien hoe Leiv Eiriksson Amerika vanaf zijn schip ontdekt. Dit werk is van 1893. Uit dezelfde tijd stamt ook het bekende werk van Edvard Munch. Het werk *De Schreeuw* is zelfs uit exact hetzelfde jaar. Dit indrukwekkende schilderstuk is diverse keren gestolen, maar werd toch ook weer teruggevonden. In de Nasjonalgalleriet is het zeer imponerend om Munch' schilderijen van nabij te bekijken en vooral op je te laten inwerken wat de maker bedoeld moet hebben met zijn werk. Veel van zijn schilderijen zijn suggestief en hebben duidelijk een diepere laag. Op een langzame wandeling door de diverse ruimten krijgen we een schitterend beeld van het Noorse verleden in stad en platteland door de eeuwen heen.

Wie de voorkeur geeft aan een culturele buitenervaring kan natuurlijk niet om het Vigelandspark heen, officieel: Vigeland's anlegg. In dit park, dat eigenlijk een onderdeel is van het Frognerpark, treffen we een fraaie verzameling van meer dan tweehonderd stenen en bronzen beelden. Gustav Vigeland maakte ze in 35 jaar, tussen 1907 en 1942. Opvallende verschijningen zijn de granieten beelden van de mens in allerlei stadia. Behalve de perfecte vormen en verhoudingen zijn vooral de details zeer in het oog springend. Zo kun je de aderen zien lopen op de armen op sommige beelden. Boeiend zijn ook de gelaatsuitdrukkingen en andere expressies. Beroemd is het boze kind in een bronzen uitvoering.



Binnen in het Rådhus zijn fraaie muurschilderingen te zien



Op diverse plekken in de stad zijn fraaie kunstwerken te zien



## Museumeiland

Ik verlaat de binnenstad en koers naar het schiereiland Bygdøy. Het meest indrukwekkende is wel om dit schiereilandje per bootje aan te doen. Kleine bootjes varen frequent heen en weer vanaf de kade vlak bij het Rådhus. Wie het liever over de weg doet: vanuit het centrum vertrekken de hele dag door bussen. Eenmaal aangekomen op deze boeiende landtong in de Oslofjord ervaar je hoeveel hier te zien is. Het Norsk Folkemuseum is fraai gelegen tussen de oevers en een begroeide heuvel biedt eigenlijk op zichzelf al een verzameling musea. Er is zeer veel te zien van de meest uiteenlopende onderwerpen, maar er wordt ook veel onderzoek ge-

daan. Behalve de vele oude gebouwtjes heeft dit openluchtmuseum ook grotere exposities, waaronder over het leven van de Sami. Je krijgt er een goed beeld van deze nog aparte bevolkingsgroep in het noorden van het land. Ook leer je veel over het leven van de Noren, waarin visserij en scheepvaart een grote rol speelt.

## Ontdekkingsreizigers

Dat brengt je al snel naar een paar andere interessante musea op het eiland, zoals dat van Thor Heyerdal met zijn *Kontiki*, het vlot waarmee hij over de wereldzeeën voer. Als het over varen gaat, is er nog veel meer te beleven. In het Norsk Sjøfartsmuseum krijg je een fantastische blik op de geschiedenis van de scheep- ➤

Een dagje Norsk Folkemuseum is een dag met cultuur, traditie en natuur hand in hand

vaart. Noorwegen mag dan een gering inwoneraantal hebben, op de wateren was het altijd een toonaangevend land. Ook voor pioniers was de zee een ware uitdaging. Ontdekkingsreizigers gingen alle kanten op en bevoeren de verste uithoeken op de wereldzeeën. Nog steeds varen Noren over de hele wereld. Bijzonder boeiend is om de verrichtingen te zien van de poolreizigers, zoals Roald Amundsen en Fridtjof Nansen. Het is indrukwekkend om te zien hoe ze met weinig tot eenvoudige hulpmiddelen hun (verre) doel bereikten. En dat vaak onder barre omstandigheden. Met nog minder hulpmiddelen gingen de Vikingen te werk in de negende eeuw. Hun schepen zien we van dichtbij in het nabijgelegen Vikingskiphuset. Uit opgravingen in de omgeving van de Oslofjord kwamen deze schepen tevoorschijn. De

meest bekende is wel het *Osebergskipet*, dat in 1904 werd opgegraven in Vestfold. Het 21,5 meter lange en vijf meter brede schip dateert van 815-820. Met handkracht kwamen ze op de meest afgelegen plaatsen, tot in Newfoundland, Groenland, Faeröer, Shetland, IJsland en tot ver in Azië. Fascinerend om deze schepen met eigen ogen te zien en te lezen over achtergronden van hun reizen. Van nabij zie je hoe perfect ze uit alleen hout vervaardigd zijn. De Vikingen gebruikten later hun schepen als graven in een grafheuvel. Zo is van nabij te zien hoe twee belangrijke Vikingvrouwen in het schip begraven liggen, compleet met hun uitrusting voor hun reis door de eeuwigheid.

Bij een rondgang in Oslo ervaar je in enkele dagen in de musea en op straat de



geschiedenis van een heel land en een heel volk. Gecombineerd met de wandelingen in parken en langs diverse architectonische gebouwen beleef je Oslo op een heel andere manier dan normaal. Een mooie wandeling door de tijd en de Noorse culturele atmosfeer. ■

## PRAKTISCHE INFORMATIE OSLO

### Ligging en bereikbaarheid

Oslo is gemakkelijk te bereiken per vliegtuig; KLM, SAS en Norwegian bieden regelmatige vluchten aan naar de Noorse hoofdstad. Per auto is de stad ook goed bereikbaar in combinatie met de veerdiensten vanuit Kiel: direct of via Gøteborg.

### Beste reistijd en weer

In alle jaargetijden is een bezoek aan Oslo de moeite waard; er is in elke maand een keur aan activiteiten op cultureel gebied.

### Accommodaties

Oslo kent een groot aantal overnachtingsmogelijkheden in diverse prijsklassen. Buiten het centrum zijn de hotelprijzen vaak lager. Er is een groot aantal goede hotelketens met vaak een aantrekkelijk aanbod. Een goed openbaar vervoersysteem zorgt ervoor dat hotels en bezienswaardigheden gemakkelijk te bereiken zijn.

### Tips

Probeer in het centrum zoveel mogelijk te voet af te leggen. Maak gebruik van de Oslocard: gratis openbaar vervoer en vaak

kortingen op entree. Bij een korter verblijf: kies bij mooi weer eerst de buitenobjecten en bewaar de musea voor minder mooie momenten. Naast de beschreven plekken zijn de volgende musea ook de moeite waard: Munchmuseet, Historisk museum (Historisch museum), Kunstindustriemuseet (Kunstindustriemuseum), Naturhistorisk museum (Naturhistorisch museum), Museet for Samskunst (Museum voor Eigentijdse Kunst), Skimuseet (Skimuseum), Skøytemuseet (Schaatsmuseum).

### Lezersreis

Elk Trek ([www.eltrek.nl](http://www.eltrek.nl)) biedt een (lezers-)reis aan, waarbij Oslo wordt bezocht. Je kunt hier desgewenst wat langer verblijven. Voor meer informatie: Elk Trek, Gastelseweg 208, 4704 RT Roosendaal, tel.: (0165) 57 10 84, fax: (0165) 57 10 86, [www.elktrek.nl](http://www.elktrek.nl)

### Meer informatie

Oslo: [www.visitoslo.com](http://www.visitoslo.com)

Norsk Folkemuseum: [www.norsksfolkemuseum.no](http://www.norsksfolkemuseum.no)

Noorwegen algemeen: [www.visitnorway.nl](http://www.visitnorway.nl)

# Lezersreis stedentrip Oslo en skiën Norefjell



Nancy Burch/ww.vistnorway.com



Nancy Burch/ww.vistnorway.com



Nancy Burch/ww.vistnorway.com



Susan Fraser/ww.vistnorway.com

Oslo is een heerlijke stad voor een stedentrip. Met een bezoek aan Oslo denkt men vooral aan de zomerperiode, maar ook in de winter en het voorjaar is de Noorse hoofdstad zeer de moeite waard. De vele bezienswaardigheden, zoals in het bijgaande artikel is te lezen, zijn ook gedurende deze periode open. En is lekker eten of uitgaan in de zomerperiode al zeer aangenaam, in de winter en de lente kent de gezelligheid geen grenzen. Oslo bruist dan volop!

En als je dan toch in Oslo bent, dan moet je beslist genieten van de wintersportactiviteiten die de omgeving van de hoofdstad heeft te bieden. Op negentig kilometer ten noorden van de hoofdstad ligt het Norefjell Skisenter bij het Krøderemeer. Hier kun je uitstekend terecht voor alpineskiën en Telemarkskiën. Van beginnende skiërs tot gevorderden. Voor de snowboarders is er een terrainpark en de langlaufer kan kiezen uit ruim honderd kilometer loipes. En als je er even niet op uit wilt, of je je wilt laten verwennen, dan is er goed nieuws. Je verblijft namelijk in het uitstekende en nieuwe Quality Spa Resort Norefjell. En de skipistes liggen uiteraard op slechts een steenworp afstand.

Elk Trek biedt een op maat gesneden lezersreis aan, waarbij een stedentrip Oslo en Noorse wintersport worden gecombineerd:

#### 1<sup>ste</sup> dag:

Vliegen of varen naar Oslo (als je vaart ga je met eigen auto). Vliegen doe je naar Oslo Gardermoen, waarna je van de luchthaven naar het centrum van Oslo reist. Hier verblijf je drie nachten in een goed hotel in het centrum en kun je op je gemak de hoogtepunten van Oslo bezoeken, zoals beschreven in het bijgaande artikel. Het verblijf is op basis van LO.

#### 4<sup>de</sup> dag:

Vandaag rij je met eigen auto of per bus naar Norefjell waar we in het Quality Resort Spa Norefjell een kamer hebben gereserveerd voor vier nachten. De plek licht ongeveer negentig kilometer ten noorden van Oslo. Je kan er uitstekende wintersportactiviteiten doen. Ook hier is het verblijf op basis van LO.

#### 8<sup>ste</sup> dag:

De reis gaat terug naar Oslo waar je of met de boot of met het vliegtuig terug reist naar Nederland.

De prijs voor dit alles is:

€ 1.090,00 p.p.

#### De prijs is inclusief:

- De vliegreis of de bootreis.
- Ingeval van vliegen de kosten van openbaar vervoer van Oslo naar Norefjell.
- Zeven overnachtingen op basis van LO.

#### Niet inbegrepen:

- Maaltijden anders dan hierboven vermeld, ski passen en toegang tot museums.
- Huur ski materiaal.

*De prijs is gebaseerd op twee personen. Wil je met meer personen vraag dan bij Elk Trek de prijs op.*

**Voor meer informatie en reserveren van deze lezersreis kun je terecht bij:**

#### Elk Trek

Gastelseweg 208  
NL-4704 RT Roosendaal  
e: [info@elktrek.nl](mailto:info@elktrek.nl)  
i: [www.elktrek.nl](http://www.elktrek.nl)  
tel.: (+31) (0)165 571084  
fax: (+31) (0)165 571086

  
**ELK TREK**  
Noorwegen op z'n mooist