



## Oslo bruist aan alle kanten

# De wondere wereld aan de rand van de fjord

Wie nog nooit in Oslo geweest is, mist iets. En voor wie alleen een vluchtige blik in deze stad aan de Oslofjord geworpen heeft, is nog veel te ontdekken. Oslo zit vol verrassingen. En het mooie is dat je op loopafstand met goed openbaar vervoer altijd alles bij de hand hebt. *Nordic* ging lekker een weekendje stappen in hip en levendig Oslo. TEKST & FOTOGRAFIE FRED GEERS



Op en rond Operahuset aan de fjord is  
altijd wel leven



Bootjes kijken, altijd leuk



Gustav Vigeland: de stenen mens  
tot leven



# !BESTEMMING

**V**eel bezoekers van het langgerekte Noorwegen doen Oslo aan op weg naar de vele reisdoelen elders in het land. De westelijke fjorden trekken de meeste liefhebbers. Maar wie een stad aan een fjord mee wil maken, zit in Oslo goed. De stad geeft door zijn vele musea, uitgaansgelegenheden en parken ook een goed beeld van het Noorse land. Oslo is vooral in trek bij jongeren uit Noorwegen zelf. Geen wonder: hier gebeurt het. Je merkt het al aan het leven op straat. In de hoofdstraten rond het centraal station heerst een gezellige drukte. Het kabbelende water langs de trappen van dit station geeft een extra dimensie aan deze stad, die toch al waterrijk is met zijn ligging aan de fjord. In Oslo is de laatste jaren veel verbeterd. Opvallend is vooral de ruime baan voor de wandelaar. Laat de auto dan ook maar staan in de vele parkeergelegenheden en doe de rest te

voet, want dan beleef je Oslo het beste. Vanaf het centraal station kom je lopend al op de belangrijkste plekken. Het begint bij de Karl Johansgate, de straat die recht vanuit het station naar het paleis voert. Gaande in deze gezellige winkelstraat zie je in de verte al het paleis liggen. De vele terrasjes en winkeltjes zorgen dat je niet gelijk bij de koning op de stoep staat. Het mooie is dat deze straat in de stijl gebracht is zoals hij ooit was. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het jonge Noorwegen zijn gevels en plaveisel op straat zoals weleer. Weg met het asfalt. Achter oudere gevels gaan wel weer moderne winkels schuil, zoals in het winkelcentrum Paleet.

## In bikini

Dat Oslo bruist merk je vooral aan de mensen op straat. Vlak voor het Stortinget, het regeringsgebouw, staat een meisje muziek te spelen. Ze heeft er duidelijk

lol in en doet het niet voor de centen, hier wordt nog steeds betaald met Noorse øres, uitgesproken als *eures*, dus toch weer vertrouwd klinkend voor ons. Even verderop staat een statig geel gebouw, de universiteit. In en vooral rond het gebouw is er leven aan alle kanten. Studenten lijkt hier een feest. Achter dit fraaie gebouw ligt Nasjonal galleriet. Wie hier binnengaat, kan urenlang rondkijken. Een grote verzameling schilderijen geeft een fantastisch zicht op de Noorse cultuur, maar vooral ook het Noorse leven zelf. Veel schilderstukken geven de emotie weer bij belangrijke gebeurtenissen in het leven. *De Schreeuw* van Edvard Munch vormt daar een van de hoogpunten van. Als je na een tijdje weer buiten staat snap je meer van de Noorse samenleving. Alhoewel... Als je de hoofdstraat doorloopt naar een groot grasveld en een park sta je ineens oog in oog met een stel zonnende studentes te



**Links:** Bij Akershusfestning heerst de sfeer van vroeger **Rechts:** De Oslofjord heeft grote aantrekkingskracht



midden van het groen. We staan hier ineens in de tuin van de koning. Geen hek te bekennen. Dat zou toch in ons land ondenkbaar zijn. In Oslo kan dat: zonnen in de tuin van de koning. Trouwens, daar waar de wacht gewisseld wordt, vlakbij het paleis zelf zie je tussen de wandelaars regelmatig mountainbikers en hardlopers in. Oslo is vooral een stad om te bewegen.

### Afkoelen aan de fjord

Als je terugloopt door de groene long tussen de twee hoofdstraten kom je voorbij het Nationaaltheatret. Hier hebben de groten uit de Noorse geschiedenis naam gemaakt. De grote Ibsen staat versteend voor het voor Oslo zo kenmerkende theater. Als je verder afdaalt naar het water van de fjord is het haast onmogelijk om ongezien het Rådhus te passeren, een in donkerrood steen uitgevoerd blokkerig gebouw, waarvan je zeker de binnenkant

moet zien. Ook hier is weer veel van de Noorse geschiedenis te zien in de versieringen van het gebouw zelf. Fraaie en imposante muurschilderingen geven in een enkele oogopslag een goed beeld van wat hier gebeurde. In dit gebouw wordt jaarlijks de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Voor de Noren was de komst van Obama naar hun Oslo dan ook meer dan wereldnieuws. Als je het gebouw uitloopt springen de vele beelden en waterpartijen in het oog. Je loopt nu recht op het water af met aan de rechterkant het moderne Aker Brygge-winkelcentrum. Aan de rand zitten vele restaurants en aan de waterkant op de houten kadevlonders zijn ook veel eet- en drinkgelegenheden. Hier heerst altijd een gezellige drukte. In de zomer ligt hier de ijsconsumptie ruim boven het Europese gemiddelde. Omdat Oslonaren ook van het water houden, hebben ze bij de bouw van het centrum ook gerekend op bezoe-

**Links:** De universiteit in het centrum van de stad **Rechts:** Wandkleden en een stijlvol interieur geven vooral een ruimtelijk effect

kers die over het water aankomen. Het is trouwens heerlijk om gewoon een tijdje te zitten aan de rand van het kabbelende water van de Oslofjord. Als je denkt aan vertier aan het water is de sprong naar het Operahus snel gemaakt. Lopend langs de fjordrand langs het oude stadsdeel van Christiania, zoals de stad vroeger heette, passeer je Akershus festning. Hier in de omgeving liggen diverse interessante musea. De fjordrand verder volgend doemt een wit gebouw op uit het water. Dit architectonische hoogstandje is niet alleen een plek voor operamuziek, maar het gebouw wordt aan alle kanten gebruikt om te flaneren. Er wordt driftig gewandeld, gefietst, en gedanst op het witte marmer waaruit het gebouw is opgetrokken. Ook zo'n plek waar kunst en >

# BESTEMMING



De vele fontein In Oslo zorgen voor een vrolijke stemming

## PRAKTISCHE INFORMATIE OSLO

### Ligging en bereikbaarheid

Oslo ligt aan de Oslofjord in het zuiden van Noorwegen; Utrecht-Oslo is 1.350 kilometer. Naar Oslo gaan diverse vluchten, waaronder van SAS en KLM vanaf Schiphol. Vanuit naburige luchthavens in het buitenland doen ook goedkopere luchtvaartmaatschappijen Oslo aan. De reistijd bedraagt circa één uur en 50 minuten. Oslo is ook goed per boot te bereiken vanaf Kiel (twintig uur)

### Klimaat en beste reistijd

Oslo is het gehele jaar een aantrekkelijk reisdoel. Voor de zomer zijn de maanden juli, juni en augustus geschikt; voor de winter is het vooral de tijd rond kerst en de maanden februari en maart die aantrekkelijk zijn. De gemiddelde temperaturen in de zomer zijn iets hoger dan bij ons; in de winter liggen de temperaturen gemiddeld enkele graden onder nul.

### Accommodaties

Het aantal overnachtingsmogelijkheden in Oslo is zeer groot in alle prijsklassen. Ook hostels en huisjes zijn in Oslo beschikbaar. In Oslo zijn ook diverse bed & breakfastmogelijkheden.

### Tips

In de zomer is vooral veel levendigheid in de vele parken, rond het water en de winkelstraten en musea. Oslo heeft drie delen die dicht bij elkaar liggen: aan de fjord, het centrum en in de bergen. Een lokaal treintje verbindt de drie delen. Het schiereiland Bygdøy is per bus en boot goed bereikbaar. Daardoor is een autoloos verblijf zeer handig. De Oslocard is een uitkomst voor gebruik van openbaar vervoer, bezoek aan musea en divers attracties.

### Meer informatie

Noorwegen algemeen: [www.visitnorway.nl](http://www.visitnorway.nl)

Oslo algemeen: [www.visitoslo.com](http://www.visitoslo.com)

Voor reizen naar Oslo en Noorwegen in het algemeen kun je terecht bij de Noorwegen-specialist Elk Trek, Gastelseweg 208, 4704RT Roosendaal, tel.: (0165) 57 10 84,

[www.elktrek.nl](http://www.elktrek.nl)



De Karl Johansgate, de winkelstraat die het station met het paleis verbindt

cultuur en wandelen samengaan is het Vigelandpark. In dit beeldenpark kun je uren dwalen tussen de zeer natuurgetrouwe verbeeldingen van de mens in letterlijk alle toonaarden.

### Eiland vol verrassingen

Een andere plek die goed past bij een kort bezoek aan Oslo is het schiereiland Bygdøy. Je kunt er per bootje vanaf de overkant van het stadhuis naar toe of met de bus. Wie wil kan er zonder moeite een hele dag doorbrengen, zowel binnen als buiten. Op dit eiland staan diverse boeiende musea met een grote hoeveelheid cultuurschatten uit de hele Noorse geschiedenis. Wie kiest voor binnen én buiten kan een ochtend of middag in het Norsk Folkemuseum een grote verzameling huisjes en andere bouwwerken zien uit veel landsdelen en tijdstippen door de Noorse geschiedenis heen. Wie de rust heeft om dat op zich in te laten werken snuift hier Noorwegen op van vele kanten. Niet ver hiervandaan vind je meer over de Vikingen, over de ontdekkingsreizen van Thor Heyerdal, de poolreizigers en nog veel meer trendsetters in de Noorse geschiedenis. Maar wie daarna een duik in de Oslofjord wil nemen zit hier ook goed, want er zijn diverse leuke strandjes al of niet met eetgelegenheden. Bij Hukodden, het zuidelijkste puntje van het schiereiland, is een restaurant en is buitenkunst van Henry Moor te bekijken. Wie het nog stiller wil hebben kan met het pontje naar het piepkleine eilandje Lille Herbern, compleet met idyllisch restaurant. Je proeft Oslo het beste dicht bij de fjord. Een paar dagen Oslo laat een schat aan indrukken achter. Je komt hier tijd te kort, want we hebben ook nog het Oslo in de hoogte met een fraai uitzicht over de stad en de fjord. Een treintje omhoog en je zit er. Oslo smaakt echt naar meer. ■