

Genieten aan de rand van de fjord



De vele meren zijn heerlijk om op te varen of langs te wandelen



Eindeloos genieten van fjorden

Nordfjord en Geirangerfjord: pareltjes tussen gletsjers en oceaan

Het fjordenlandschap van Midden-Noorwegen is opvallend veelzijdig. Grote contrasten, grillige rotsformaties, grote hoogteverschillen. Vanaf de fjord zelf en vanaf omliggende toppen is de omgeving ideaal te verkennen. Eindeloos genieten geblazen, van steeds weer andere vergezichten

TEKST & FOTOGRAFIE FRED GEERS

Kenmerkend voor de omgeving van Nordfjord is het prachtige groene water



Het fjordengebied is een unieke plek in de wereld. De lange inhammen met steeds weer andere vergezichten zorgen voor verrassende ervaringen. Wie met een boot van de Hurtigruten komt aanvaren, maakt het schouwspel van nabij mee. Noorwegen kent vele fjorden, met allemaal hun eigen karakter. Maar dan zijn er altijd een paar die er uitspringen. De Geirangerfjord bijvoorbeeld, door *National Geographic* aangeduid als een van de mooiste reisbestemmingen ter wereld. En inderdaad is het hier mooi aan alle kanten. Gelukkig staat deze fjord ook op de UNESCO-lijst van Werelderfgoederen. Dat belooft ook dat velen na ons nog kunnen blijven genieten van dit bijzondere stukje Noorwegen, diep weggelegen aan de fjord. Het bijzondere aan deze locatie is ook het grote verschil vanaf het water en het uitzicht vanaf de bergen boven. Wie met de Hurtigruten of een andere boot binnenvaart, ziet het indrukwekkend hoge panorama vanaf het water. Zeven bruisende watervallen komen je tegemoet: de Zeven Zusters onafscheidelijk naast elkaar. Eenmaal aangekomen in het plaatsje zien we hoe klein het hier is. Meer dan een winkelstraatje met wat terrasjes is het eigenlijk niet. Maar dan is de klim omhoog zeer de moeite waard. Wie op eigen kracht wil, gaat op wandeltocht naar de Prekestolen (niet te verwarren met het gelijknamige bergplateau bij Stavanger) met uitzicht op de fjord en de watervallen. Voor de minder actieve liefhebbers is ook een tocht per bus of auto omhoog een bijzondere belevenis. We rijden Ørneveien, de weg van de arenden. Als we stoppen bij Ørnesvingen zullen we begrijpen waarom het hier zo heet: als een arend kijk je hier om je heen op het uitzichtpunt op deze bocht in de weg. Alles ligt onder je voeten. Prachtig om wat langer rond te kijken. Een mooie route is ook die naar Eidsdalsvatnet. Wie met de Hurtigruten vaart, kan deze uitstapjes maken in een excursieprogramma.

Afwisselende landschappen

Ook de Nordfjord is een ideale plek om naar toe te reizen als je nog nooit in Noorwegen geweest bent. In een relatief klein gebied kom je niet alleen veel verschillende landschappen tegen, maar er is vooral veel te doen en te beleven. Sneeuw, hooggebergte, fjorden en bossen; het is er allemaal te vinden. De reis door het gebied begint in Ålesund. De reis vanaf deze kleine luchthaven alleen al is een belevenis. Met zicht op diverse fjordarmen komt het omringende bergland steeds duidelijker in beeld. Rijksweg E39 is wat dat betreft een mooie binnenkomer in het Noorse kust- en bergland. Steeds slingerend, met steeds weer andere landschappen. Onderweg maken we ook kennis met de viskwekerijen die als aaneen- ➤

geregen ringen in het water liggen. Zeer de moeite waard is ook de oude Strynefjellweg, rijksweg 258, een Nationale Toeristenweg.

Wandelen op hoog niveau

In Noorwegen kun je op veel plaatsen heerlijk wandelen. Bergachtige omgeving, meren en fjorden genoeg. Een van die fjorden is de Nordfjord, een omgeving met grote contrasten. Vooral de combinatie van water en bergen maakt het zo bijzonder; de ruimte en de vergezichten zijn fantastisch. Rond Nordfjord is het eindeloos wandelen met als extraatje een ultieme uitdaging naar de top. Bergen, bossen, meren en fjordwater in overvloed. Juist deze combinatie maakt het gebied zo aantrekkelijk.

Stryn, Gloppen en Loen zijn mooie vertrekpunten om er in de omgeving opuit te trekken. Op eigen gelegenheid is hier en in de hele omgeving heerlijk te wandelen. Wie een keer in hoog tempo en met anderen wil wandelen, zou Skåla opp eens moeten doen. Half augustus verzamelen zich aan de voet van de berg hardlopers en bergwandelaars uit vele

windstreken. Wie het eerst boven is, wacht een belangrijke roem. Sommigen bedwingen de top in enkele uren, waar anderen er bijna een dag over doen. Het is indrukwekkend te zien hoe mensen rennend een berg bedwingen. De winnaar doet de 1.848 meter omhoog in één uur en acht minuten. Dan doen wij hem niet na. We nemen de tijd en genieten van de prachtige uitzichten onderweg. De top is een mooi doel om naar uit te kijken. Als je na de beklimming afdaalt met de vele bergwandelliefhebbers is duidelijk dat het genieten van de omgeving in combinatie met de geleverde prestatie eigenlijk het belangrijkste is. Het is een feest om op deze manier zo in de bergen te gaan, neerkijkend op waterstromen, meren en fjordarmen. De tocht van zovelen op deze zaterdag half augustus is tegelijkertijd een lokaal volksfeest. Alles staat in het teken van deze tocht omhoog. Maar voor wie meer van de rust en stilte houdt: de dag erna is het uitzicht nog even mooi!

Overnachten tussen de geiten

Behalve de toppen zijn er ook boeiende dalen. In een van die dalen ligt de bergboerderij Myklandsstølen. Een *støl* is een bergboerderij; in dit geval een geitenboerderij, waar diverse huisjes omheen staan. We zijn hier letterlijk aan het eind van de wereld, want verder dan hier kom je niet, alleen lopend. En dat doen we dan ook. Tegen de avond zien we hier de geiten zich massaal verzamelen aan de rand hoog in de bergen. In het dal liggen machtige rotsblokken, alsof de bergen

Links: Skåla opp, een bijzondere wandelervaring **Rechts:** Onderweg prachtige uitzichten





Al het smeltwater van de gletsjers komt met geweld omlaag, op weg naar de oceaan

hier uiteengevallen zijn. En dat is ook zo, want in de laatste ijstijden is de ijskap uit het noorden hier zo overheen getrokken. En nu lopen wij hier in alle rust in deze ongerepte natuur. Echt ongerept, want hier komen maar weinig bezoekers. Zelfs voor toeristen is het nog een uithoek en juist daarom echt iets voor rustzoekers. In de bergboerderij wordt de geitenmelk gebruikt voor een specifieke geitenkaas uit deze omgeving. Behalve geiten komen we hier koeien en paarden tegen. In de omgeving van Nordfjord zijn veel mogelijkheden om paard te rijden.

Uitnodigend water

Nordfjord is ook een waterrijk gebied. Water in vele vormen: fjorden, rivieren, watervallen en meren. In dit gebied ligt het diepste meer van Europa, het Hornindalsvatnet, met een diepte van 514 meter. Misschien goed om hier toch een zwemvest te dragen. Het meer ligt zelf meer dan vijftig meter boven de zeespiegel. Het bijzondere van dit meer is dat er een gletsjerarm in uitmondt. Het water is daardoor niet alleen heel bijzonder groenachtig, maar ook nog van de hoogste helderheid van heel Noord-Europa. De omgeving is heerlijk om te kajakken. Het is fantastisch om juist vanaf het water de bergen langzaam aan je voorbij te zien glijden. Een tocht met de kajak is een zeer bijzondere ervaring. Een ander prachtig meer is het Lovatnet; voor het

oog zo mogelijk nog groener. De combinatie met de bergen erachter zorgt voor een zeer apart landschap. In deze omgeving is het ook heerlijk fietsen langs het water. Het is heerlijk rustig en de uitzichten zijn adembenemend. We zijn hier ook in de omgeving van een zijarm van de Jostedalbre, de grootste gletsjer van Centraal-Europa. Zo lang de sneeuw smelt, wordt het water alleen maar groener en helderder.

Dwars over de gletsjer

Midden in het gebied ligt de Briksdal-gletsjer: een eeuwenoude opstapeling van sneeuw en ijs. Midden in de zomer kan het er zo warm zijn dat je de sneeuw echt ziet smelten. Als we op weg gaan met een groep is het eerst wachten op de benodigde uitrusting. Zelf een gletsjer opgaan is gewoon onverantwoord. Daarom laten we ons graag leiden door ervaren gidsen. Groot voordeel – behalve het veiligheidsaspect – is dat we ook een hoop te weten komen over de achtergronden van deze gletsjer. Maar voordat we bij het ijs zijn, is het nog wel een stukje lopen. Dat is wel lekker om juist even los te komen. Het is een prachtig gezicht om de sneeuwkap zo tegen de staalblauwe lucht te zien afsteken. Eenmaal dichterbij gekomen is het helemaal een imposant schouwspel. Aan de voet van de gletsjer zie je het water met hevige kracht onderuit stromen. Geen wonder: het is 25 graden boven het

Een beklimming van een gletsjer is een grootse ervaring

vriespunt. "Hoe lang zou deze gletsjer nog bestaan?", schiet even door je hoofd. Als de gemiddelde zomer- en wintertemperaturen ook in Noorwegen blijven stijgen, gaat het verval snel. Als we eenmaal lopen op de harde sneeuw zie je bovenop ook geultjes lopen, waar het water omlaagstroomt. Behoedzaam zet ik mijn voeten met stijgijsers neer om de klim omhoog goed te maken; als ik even achterom kijk, zie ik het groene dal diep achter mij liggen. We zijn al aardig hoog geklommen over deze immense witte kap, hier op het dak van Westelijk Noorwegen.

In Stryn, of beter gezegd Strynefjellet, ligt altijd wel sneeuw. Het leuke van deze plek is dat zodra de winterskigebieden gesloten zijn eind april, dat je de dag erna terecht kunt voor de zomersneeuw. Heerlijk om hier op de latten te staan bij deze hoge temperaturen. Het heeft iets heel onwezenlijks, maar daardoor is het zo bijzonder. Vanaf de sneeuw heb je prachtig uitzicht op de omringende bergen. Heerlijk relaxed om zo af te dalen in de zomerse sneeuw. ■



PRAKTISCHE INFORMATIE NORDFJORD/GEIRANGERFJORD

Ligging en bereikbaarheid

Geiranger ligt in Møre og Romsdal; de Geirangerfjord is een uitloper van de Sunnlyvsfjord. Nordfjord ligt in de provincie Sogn og Fjordane. De fjord zelf is 110 kilometer lang en vormt een verbinding tussen de gletsjers en de Atlantische Oceaan. BBI Travel biedt een lezersreis aan met de Hurtigruten, waarbij het in dit artikel beschreven gebied wordt bezocht. Zie ook: www.bbi-travel.nl Per auto vanuit Utrecht is het circa 1.650 kilometer. Nordfjord ligt 450 kilometer ten noordwesten van Oslo. De regio Nordfjord is per vliegtuig gemakkelijk bereikbaar via Ålesund (vluchten via Kopenhagen).

Beste reistijd en weer

Juni en juli zijn mooie maanden voor een bezoek aan de omgeving van Nordfjord. De dagen zijn lang met de meeste zonuren. Door de westelijke ligging is het wel raadzaam

berekend te zijn op een regenbui.

Accommodaties

In de regio Nordfjord is een breed scala van overnachtingsmogelijkheden, variërend van luxe hotels met spa en sauna tot eenvoudige vakantiehuizen in de bergen.

Tips

De omgeving van Nordfjord is zeer geschikt voor een actieve vakantie. Er is een groot aanbod aan mogelijkheden van korte wandelingen tot beklimmingen van bergen en tochten over het gletsjerijs. Ook op het water is veel te doen: leuke tochten met de veerpontjes op rondreizen of een tocht met een kajak over de afwisselende wateren in de omgeving. De omgeving is ook geschikt om te fietsen langs het water van de fjordarmen en de meren. Geiranger is een prachtige plek om te combineren met een

bezoek aan de regio. Een tocht met de *Hurtigruten* maakt een bezoek aan de plek aan een van de beroemdste fjorden van Noorwegen erg gemakkelijk. Vanaf de boot is het uitzicht adembenemend. Maar ook vanaf de omringende bergen biedt de fjord een fantastische aanblik. BBI Travel biedt een lezersreis aan met de Hurtigruten, waarbij het in dit artikel beschreven gebied wordt bezocht. Zie ook: www.bbi-travel.nl

Informatie

Noorwegen algemeen: www.visitnorway.nl
Geiranger: www.geiranger.no
Nordfjord: www.nordfjord.no
Nordfjord hotel: www.nordfjord-hotell.no
Hotel Alexandra, Loen: www.alexandra.no
Tochten over de gletsjer: www.briksdalsbre.no
Het Skåla opp-evenement: www.skaala.no

